

**Σχολείο:** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

**Κατηγορία:** Εικαστικό Έργο - Ζωγραφιά

**Διαστάσεις έργου:** 50 X 70 εκ.

**Τίτλος Έργου:** «Τα λουλούδια της λευτεριάς .....φυτρώνουν στις θυσίες!»

**Δημιουργός:** Οι μαθητές της Στ' τάξης (7 μαθητές)

**Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:** Σωτηρούλα Βούργια

**Λίγα λόγια για το έργο:**

**Τα λουλούδια της λευτεριάς .....φυτρώνουν στις θυσίες!**

Οι ήρωες έχουν σκοτωθεί. Το αίμα τους ποτίζει το συρματοπλέγμα της σκλαβιάς μέσα από τον τάφο. Στα κράνη και στις μπότες τους φυτρώνουν τα λουλούδια της λευτεριάς! Ποτίζονται, από το αίμα της θυσίας τους, φυτρώνουν κι αναπτύσσονται διαλαλώντας το μήνυμα της λύτρωσης. Οι συγγενείς των αγνοουμένων, που κρατούν τις φωτογραφίες των συγγενών τους, λυτρώνονται κι αυτοί. Η λευτεριά ξεπροβάλλει χαρούμενη και πανέμορφη και γεμίζει την μπούκα του όπλου με λουλούδια, δηλώνοντας την ομορφιά και την αξία της ειρήνης. Τα περιστέρια κουβαλούν τα κλαδιά της νίκης κι επανενώνουν την Ελλάδα και την Κύπρο, λεύτερες! Έλληνες από την Ελλάδα και την Κύπρο σέρνουν χαρούμενοι τον χορό της λευτεριάς! Ο ήλιος χαμηλώνει και χαρούμενος απολαμβάνει το θέαμα τούτο. Το καράβι της Κερύνειας ετοιμάζεται και πάλι για να μεταφέρει τους απανταχού Έλληνες στο ταξίδι της λύτρωσης και της χαράς!





### Λίγα λόγια για την πορεία δημιουργίας:

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας χρώματα και μπογιές σε σκόνη τοποθετημένη σε βαμβάκι, δημιούργησαν πάνω σε καμβά μια πολύ ωραία σύνθεση. Στο κέντρο δεσπόζει η λευτεριά, που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Οι συγγενείς των αγνοουμένων λυτρώνονται κι όλοι λεύτεροι ξεχύνονται σ' έναν τρελό χορό. Η λευτεριά ξεφύτρωσε από τα κράνη και τις μπότες των ηρώων, που με τη θυσία τους πότισαν το δέντρο της λευτεριάς.





Λεπτομέρειες από το έργο:





**Τα λουλούδια της λευτεριάς  
.....φυτρώνουν στις θυσίες!**